

## INLEIDEND ORGELSPEL

### **SAMENZANG:** *'Looft den Heere alle gij volken'*

Looft de Heere, alle gij volken,  
prijst Hem, alle gij natiën,  
want zijn goedertierenheid  
is machtig over ons,  
en des Heeren trouw  
is tot in eeuwigheid.  
Halleluja(8x)

Looft de Heere, alle gij volken,  
prijst Hem, alle gij natiën,  
want zijn goedertierenheid  
is machtig over ons,  
en des Heeren trouw  
is tot in eeuwigheid.  
Halleluja(8x)

(canon clubs)

## WELKOM & GEBED

### **SOLO ZANG:** *'O Holy Night'*

(Rachel van Vulpen & Judith Kamp)

O Holy night, the stars are brightly shining  
It is the night of our dear Savior`s birth  
Long lay the world in sin and error pining  
Til He appeared and the soul felt it`s worth  
A thrill of hope the weary world rejoices  
For yonder breaks a new and glorious morn  
Fall on your knees

O hear the angel voices  
O night divine!  
O night when Christ was born  
O night divine!  
O night, O night divine!

And in His Name, all oppression shall cease  
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we  
Let all within us praise his holy name  
Christ is the Lord!  
Their name forever praise we

Noel, Noel  
O night, O night Divine  
Noel, Noel  
O night, O night Divine  
Noel, Noel  
O night, O holy Divine

### **Club 5/6: Declamatie - Jesaja 9 : 1-6**

1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de doods over hen zal een licht schijnen. 2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 4. Ja, elke laars, stappend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

### **MEDITATIE**

### **SAMENZANG: Lofzang van Zacharias vers 1**

Lof zij den God van Israël,  
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,  
En, door Zijn liefderijk bestel,

Verlossing heeft teweeg gebracht;  
Een hoorn des heils heeft opgericht;  
't Geen Davids huis was toegezegd,  
Dat wil Hij ons nu schenken;  
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,  
Door der profeten wijzen mond,  
Zich hiertoe aan de vaderen verbond

**Club 5/6 & 7/8: 'Eeuwen lang geleden in een donker dal'**

Eeuwenlang geleden  
In een donker dal  
Zochten herders naar een Kindje  
In een arme stal  
Nog maar pas geboren  
Al zo lang verwacht  
En er zongen engelenkoren  
Door de nacht

Ze zongen gloria gloria  
Voor het Kindje klein en teer  
Gloria gloria  
Voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden  
Was ik er niet bij  
Maar het wonder is gebleven  
Ook voor jou en mij  
Want datzelfde Kindje  
Uit die arme stal  
Eren wij nu als de Koning  
Van 't heelal

Wij zingen gloria gloria  
Voor het Kindje klein en teer  
Gloria gloria  
Voor de allerhoogste Heer

### **Club 7/8: Gedicht**

Ik zie het Licht  
door het donker stralen  
volg dit Licht  
en je zal nooit verdwalen  
het donker verdwijnt  
waar Jezus verschijnt

### **De Parel: 'Jezus zegt dat Hij van ons verwacht'**

Jezus zegt dat Hij van ons verwacht  
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht  
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn'  
jij in uw klein hoekje en ik in 't mijn

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet  
of het helder licht geeft of ook bijna niet  
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn  
jij in uw klein hoekje en ik in 't mijn

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is  
overal op aarde zond' en droefenis  
laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn  
jij in uw klein hoekje en ik in 't mijn

### **Muzikaal Intermezzo**

#### **Vrij verhaal door Janniek Smit**

#### **TIENERCLUB: 'Kerstnacht boven Bethlehem'**

In de kerstnacht boven Bethlehem,  
sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend:  
God is hier, Zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een eng'lenmacht.  
Een hemels leger prees de Schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen  
ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing  
blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht  
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een Kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd Mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

**SAMENZANG:** *'Hoor de eng'len zingen d'eer'*

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!  
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.  
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

### **JEUGDGROEP: 'Stille nacht, heilige nacht'**

Stille Nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer  
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,  
dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
werd Ge in stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.

*Een kind geboren, als een baby zo klein,  
om voor ons een Redder te zijn  
zodat we allemaal niet meer zondig, maar zalig mogen zijn.  
Hij werd geboren om te sterven  
Waardoor wij de zaligheid erven  
En wat doen wij?  
Maken wij onze Zaligmaker blij?  
Of is Hij alleen geboren voor de mensen uit zijn tijd?  
Nee, Hij kwam ook voor ons als Kindeke klein  
Om een Redder te zijn*

Stille Nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht,  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

### **LIED VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 1 - 4: 'Ga je mee op zoek'**

Ga je mee op zoek naar het koningskind?  
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek naar het koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.  
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!  
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,  
kijk daar is de ster!

We hebben die ster, daar in het westen gezien.  
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.  
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.  
Een heel bijzonder koningskind misschien...

Ga je mee op zoek...  
Want wie zoekt, die vindt! (3x)

### **AFSLUITING & DANKGEBED**

#### **SAMENZANG; 'Ere zij God'**

(2 stemmig meegezongen door  
Jeugdraad & Jeugdvereniging)

Ere zij God, ere zij God.  
In den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen een welbehagen.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.  
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God.  
In den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Amen, amen.

## **UITLEIDEND ORGELSPEL**